

Η γνωριμία μας με τον Jim Forest.

Ο Τζιμ Φόρεστ μπήκε στην ζωή της Πορφύρας εδώ και δύο χρόνια μετά από προτροπή του αγαπητού Παντελή Καλαϊτζίδη.

Το πρώτο του βιβλίο ήταν ένας καταπέλτης για εμάς. Το διαβάσαμε απνευστί και το εκδώσαμε αμέσως. Η ανταπόκρισή σας δικαίωσε όχι μόνο την επιλογή αλλά και τον ίδιο τον συγγραφέα, που μέσα από αυτό το πρώτο βιβλίο έγινε γνωστός στο ελληνικό ενήλικο κοινό.

Τόσο όσα διαβάσαμε στο «Αγαπώντας τον εχθρό μου», όσο και στο 2<sup>ο</sup> βιβλίο του που αποτελεί ένα σύγχρονο σχόλιο στους Μακαρισμούς και στην κλίμακα που αυτοί σχηματίζουν μας έκαναν να αισθανθούμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε έναν άνθρωπο με σκέψη ελεύθερη και δημιουργική. Σε έναν διανοητή που συνειδητοποιεί ότι η αγιότητα είναι εφικτή και ζητούμενη εδώ και τώρα, όχι αλλού και κάποτε. Σε έναν Χριστιανό που καταλαβαίνει το πόσο εύκολο είναι να εκπέσει ο καθένας μας από αυτή την ιδιότητα ακόμη και εάν στιγμιαία ξεχάσει την αγάπη και την χαρά που είναι ο σκοπός αυτής της ζωής. Σε έναν συνάνθρωπο που μας μιλάει με λόγια απλά για το πόσο η αγάπη του Θεού, η ανταπόκρισή μας σε αυτή αλλά και η αναπαραγωγή της από εμάς προς το πλησίον μας είναι αυτό που μας βοηθάει κάθε μέρα να ανοίγουμε δρόμο και να προχωράμε.

Η παρουσία του σήμερα ανάμεσά μας είναι μεγάλη χαρά. Τον ευχαριστώ από καρδιάς. Μαζί ευχαριστώ τον π. Βασίλειο Θερμό που έγραψε την εισαγωγή στο 1<sup>ο</sup> βιβλίο και τον π. Σπύρο Βασιλάκο από τη Θήβα, για την εισαγωγή στο 2<sup>ο</sup>, τον κ. Παντελή Καλαϊτζίδη, Διευθυντή της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου για την γενικότερη συμβολή του στην σημερινή εκδήλωση, τον μεταφραστή μας κ. Θάνο Κιοσόλγου, και όλους όσους εργάστηκαν πυρετωδώς μέσα στο καλοκαίρι για να έχουμε στα χέρια μας σήμερα το όμορφο αυτό βιβλίο. Τέλος να ευχαριστήσω θερμά το Σπίτι της Κύπρου που μας φιλοξενεί σε αυτόν τον εξαιρετικό χώρο και όλους εσάς που είσαστε σήμερα εδώ μαζί μας.